

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

**ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η ΑΙΔΗΨΟΣ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΧΘΕΣ**

**ΣΤ'
ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ**

2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες σχετικά με την ημέρα τουρισμού που περιλάμβαναν τα εξής:

Συγκέντρωσαν φωτογραφίες από σημεία της περιοχής που αξίζει να προβληθούν. Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την περιοχή μας συγκρίνοντας την Αιδηψό του χθες με την Αιδηψό σήμερα.

Επίσης, διαβάσαμε πληροφορίες και ιστορίες του παρελθόντος.

Στα πλαίσια της ημέρας Τουρισμού ο συγγραφέας Νικόλαος Πατσάλης με καταγωγή απ την περιοχή παρουσίασε στην τάξη μας το βιβλίο του με τίτλο «Οι carte postale της Αιδηψού». Είδαμε εικόνες και μάθαμε ιστορίες απ το παρελθόν που κίνησαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών.

Στόχος μας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τον τόπο μας, την ιστορία του και τα αξιοθέατά του. Να αγαπήσουν περισσότερο την περιοχή και να την προβάλλουν. Να εργαστούν ομαδικά και δημιουργικά, να αξιοποιήσουν πηγές και μαρτυρίες αλλά και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους.

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η ΑΙΔΗΨΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ



Η ΑΙΔΗΨΟΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ



Περισσότερα με εντυπώσεις η ιστορία με τον Άγγλο λόρδο που
έκανε διακοπές στην Ιταλία και του καραβιού <<Καηρέας>> το οποίο
κατέλιξε πλοίο της γραμμής, αλλά και η εξέλιξη της Αϊδηφού με την
πάροδο του χρόνου. Βέβαια, λυπήθηκα πολύ που χάθηκαν αξιοθέατα όπως ο
καταρράκτης του Θερμοπύλου.

Λευτέρης Τσακίρογλου

Ένα από τα μέρη, όπου με εντυπωσίασε ήταν το λιμάνι των
Λουκρινών Λιθινοτών. Όπως μας ανέφερε σήμερα και ο περίφημος
συγγραφέας Νικόλας Πλασιάνος από μια φωτογραφία που τραβήχτηκε
στην δεκαετία του 1910 οι βάρκες δένονταν από σκονιά σε σχήματος Α. Αυτό
που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι ήταν κοντά στα φενοδοχεία
Ηρόδωτων και Στάδιον και σε διάφορα μαγαζιά έτσι οι άνθρωποι
μπορούσαν να μετακινούνται αρκετά εύκολα. Επίσης, όπως στην
περιοχή υπήρχαν υδροθεραπευτήρια και τα ιαμακτικά νερά έκαναν τον
κουρσιφόρο αυξημένο λόγο που έρχονταν και άνθρωποι με
προβλήματα υγείας, ώστε να θεραπευθούν.

Είμη
Μαργαριέτα

Σήμερα, στο σχολείο ήρθε ένας κύριος να
μας πει, πως ήταν η Αιδηψός παλιά και ποιοί
γνωστοί άνθρωποι είχαν έρθει εδώ, δηλαδή:
τον Βασιλιά της Σερβίας το 1916 και τον
Άγχο βασιλιά το 1936.

Πολύ παλιά εδώ στην περιοχή
δεν υπήρχε τίποτα, παρά μόνο τα ιαματικά
νερά, μετά από καιρό ξεκίνησαν να φτιάχνο-
νται ξενοδοχεία και υδροθεραπεία.

Τα καράβια που υπήρχαν δεν ήταν όπως
σήμερα, αλλά με κάρβουνα.

Παντός όλα που μας εδείξε ο κύριος ήταν
καλά.

Λοπάσια

Αντωνίου